

## Βασίλης Παλαιολόγος

ΗΘΟΠΙΟΣ

Ο Βασίλης αγαπάει πολύ την περίοδο αυτή του χρόνου. Αυτό που τον τρελαίνει είναι τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. «Βέβαια για μένα δεν χρειάζεται να είναι Χριστούγεννα για να τρώω γλυκά. Είναι κάτι που συνηθίζω όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά τις γιορτές έχω το άλλοθι». Όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τα Χριστούγεννα των παιδικών του χρόνων, η πρώτη ανάμνηση που του ήρθε στο μυαλό ήταν τα γλυκά της μαμάς: «Θυμάμαι όλη την οικογένεια μαζεμένη στο σπίτι και πάνω στο τραπέζι στολισμένα τα γλυκά της μαμάς, εγώ με αγωνία να περιμένω τον παππού και τη γιαγιά να μου δώσει τον μπουναμά μου και μια γλυκιά ζεστασιά διάχυτη στο χώρο». Μπορεί να αγαπάει τα σιροπιαστά γλυκά, αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα στους κουραμπιέδες της μαμάς του: «Η γεύση του καβουρντισμένου αμύγδαλου είναι κάτι που με τρελαίνει». Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που τον κάνουν να αισθάνεται ξεχωριστά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα προβλήματα. «Ο στολισμός, τα δώρα, το γιορτινό κλίμα είναι κάτι που με συνεπαίρνει και με κάνει να νιώθω και πάλι παιδί. Οι χαρές είναι στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να τις ζούμε». Ο Βασίλης είναι από τους ανθρώπους που, αν και θα προτιμούσε να βρίσκεται με την οικογένειά του, χαίρεται που μοιράζεται τις γιορτές του ακόμα και με τους θεατές που θα βρεθούν στο θέατρο για να παρακολουθήσουν την παράσταση στην οποία συμμετέχει. «Πώς θα μπορούσα να μη χαίρομαι όταν γνωρίζω πως για κάποιους η χριστουγεννιάτικη έξοδος τους είναι να έρθουν να δουν την παράστασή μας».

